

# De Hoogdagen

## Het verlossingsplan van Yahweh!

In de huidige sneltempo technologische wereld slagen landen erin om mensen naar de maan te zenden en toch heeft waarschijnlijk 90% of meer van de mensheid geen flauw benul waarom ze op aarde zijn of wat de Almachtige El ("*El*" is een Bijbels Hebreeuwse titel voor de Schepper maar "*god*" is de naam van een oud Babylonische afgod) aan het doen is.

Dat komt doordat de christelijke wereld de Hoogdagen van YAH heeft verlaten waarover Leviticus 23 spreekt, omwille van heidense tradities zoals zondags-Pasen of Kerstmis, waarvan elke goede encyclopedie u zal vertellen dat deze feesten totaal géén Hebreeuws-Bijbelse maar Germaans-Romeins-Babylonisch heidense oorsprong hebben.

Yahweh verbiedt heel sterk het gebruik van heidense praktijken om Hem te aanbidden. Deuteronomium 12:30-32 *"Neem je er dan voor in acht, dat je jou niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen en dat jij hun goden niet zoekt, zeggende: "Hoe dienden deze volken hun goden? Zo wil ik het ook doen." Zo zal je niet Yahweh jouw Élohiem dienen want al wat Yahweh een gruwel is, wat Hij haat, doen zij voor hun goden, zelfs hun zonen en hun dochters verbranden zij voor hun goden met vuur. Al wat Ik u gebied zal je naarstig onderhouden, je zal daaraan niet toevoegen, noch daarvan wegnemen."*

Kerstmis (*beter gekend in het oude Rome als Saturnalia en bij de oude Germanen als Yoele feest en in bv. Scandinavië noemt men Kerstmis anno 2015 nog altijd "Yoele"*) was beslist niet de geboortedag van de Messias (Grieks: Christus) maar dit was een Babylonisch, Egyptisch, Romeins, Germaans heidense feestdag. Lukas 2:8 vertelt dat bij de geboorte van de Messias, er herders buiten in het veld waren. Dit zou nooit in putje winter, op 25 december in Israël kunnen plaatsvinden! Nogmaals, elke goede encyclopedie zal de simpele waarheid hierover aan het licht brengen.

Esjtar/Astarte of Easter, zoals men zondag-Pasen in het Engels nog steeds noemt, was geen herdenking van de Messias zijn opstanding uit de doden maar het is de naam van de oude Babylonische godin van de lente. De Messias zei in Mattheüs 12:40 dat hij 3 dagen en 3 nachten in het graf zou zijn. Men komt gewoonweg niet aan 3 dagen en 3 nachten, als men telt vanaf vrijdagmiddag tot zondagochtend. Deze heidense tradities die zijn verzonnen door mensen hebben de Bijbelse Hoogdagen van YAH vervangen, terwijl dit strikt verboden werd door de Messias! Markus 7:7-9 *"Tevergeefs eren zij Mij omdat zij leerstellingen aanleren die geboden van mensen zijn. Jullie verwaarlozen het gebod van Élohiem en houdt u aan de overlevering der mensen. En hij zei tot hen: Het gebod van Élohiem stellen jullie fraai buiten werking om jullie eigen tradities in stand te houden."*

Graag willen ik u het plan van YAH tonen aan de hand van de Hoogdagen in Leviticus 23 en het prachtige doel aantonen die onze Hemelse Vader en Zijn enige verwekte Zoon Yahshoea hebben met de mensheid. **(Yahosjoea is onterecht bekend als "Jezus", alhoewel de Griekse verbastering "Iesoës" -waar het Nederlandse "Jezus" van komt- historisch gezien niet alleen verkeerd maar zelfs lastering is, want het woord "soes" betekent in het Hebreeuws paard, met de letters "ie" ervoor, betekent Jezus letterlijk in het Hebreeuws "hij zal een paard zijn" en in het Grieks betekent "Iesoës" al helemaal niets..)**

De eerste Hoogdag in Leviticus 23 is de Sabbat (die altijd op zaterdag valt). Ook deze Hoogdag is door het christendom rond de 3de eeuw veranderd en verlaten omwille van de toenmalige gebruikelijke heidense verering van de zongod op zondag. Er is niet één vers in de hele Bijbel die de "zondagsviering" leer ondersteunt, integendeel zelfs; Paulus schrijft in *Hebreeën 4:9 "Het is daarom de plicht*

*van het volk van Yahweh om de sabbat te houden."*

De Sabbat veranderd niet in zondags-viering op gezag van Élohiem (Hebreeuwse titel voor de Schepper) maar door de Romeins/"rooms" "katholieke" kerk op het beraad van Nicea in 325, op gezag van een Romeinse heerser genaamd Constatijn. De Sabbat vertelt ons eigenlijk over het plan die YAH heeft met de mensheid. In het Bijbelboek Genesis lezen we dat Yahweh alles heeft gemaakt in 6 dagen en dat Hij daarna "sjabbatte" (*de Hebreeuwse grondtekst van de Bijbel gebruikt niet het werkwoord "rusten" zoals Martin Luther verzon maar het werkwoord "sjabbaten", dus de Schepper Zelf was de eerste die de zaterdag-Sabbat hield, NIET "de joden"!*) op de 7de dag van de week, wat overeenkomt met onze moderne zaterdag (*ontelbare talen in de wereld noemen de zaterdag "Sabbat" zoals Spaans, Italiaans, Arabisch, Russisch, etc.*).

2 Petrus 3:8-9 vertelt ons "Maar laat dit jullie niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Almachtige is zoals duizend jaar en duizend jaar als één dag." El heeft de mens 6 000 jaar gegeven om hun eigen overheden, scholen, geld en religieuze instellingen te creëren maar wanneer de 6 000 jaar om is (als men de jaren van Adam optelt tot vandaag komen we dicht), keert Yahsjoea' de Messias terug naar de aarde om zijn duizendjarige Sabbatsrust op aarde te brengen. De wereld zal rusten van oorlog, hongersnood en vooral zonde.

De Sabbat wijst niet enkel erop dat Yahshoea de Messias een duizendjarige Sabbat rust op aarde komt brengen maar het toont ook aan dat hij als het Woord waardoor alles is geschapen, ook de Koning der koningen is en daarom noemde hij zichzelf "de heer van de Sabbat" in Markus 2:28.

Daarna volgt in Leviticus 23:4-8 het Pesah (*wat het oorspronkelijke Pasen is dat de Apostelen wél vierden en niet op een zondag viel*) en Ongezuurde Broden. Pesah herdenkt het gebroken lichaam en gevloeide bloed van Yahsjoea voor het vergeven van onze zonden en ook de toewijding van de gedoopte om dat bloed te aanvaarden, zodat we onder het verbond kunnen komen van genade door geloof. Joh 6:53-58 zegt "tenzij men het lichaam van Yahsjoea' eet en zijn bloed drinkt (verwijzing naar Pesah), men geen leven in zich heeft". Na deze toewijding aan YHWH om tot inkeer te komen van onze zonden en door oprecht geloof in de Messias te leven, komt Ongezuurde Broden wat ons doet nadenken over zonde te verwijderen uit ons leven. Zoals zuurdeeg deeg doet rijzen, zo ook zonde en trots de gelovige. Elk jaar bij Ongezuurde Broden denkt de gelovige na over verborgen zonden die niet echt opvallen, net zoals wat zuurdeeg gevonden kan worden achterin een kastje. Zeven dagen ongezuurd eten noemt men in de Schrift "het brood der verdrukking" want we denken terug aan het offer dat de Messias voor ons bracht en de moeilijke nauwe weg die leidt tot verlossing (Matt7:13-14). Deze feesten werden strikt gevolgd door de apostelen en de hele vroege Gemeente, lang na de dood van de Messias (Handelingen 20:6). 1 Kor 11:23-29 & 5:6-8, hier beveelt de apostel Paulus dat deze dagen in acht worden genomen.

Leviticus 23:9-22 vertelt ons over de volgende Feestdag, namelijk Sjaboeoth (algemeen bekend onder de uit Grieks afgeleide benaming "Pinksteren" of in ons streekdialect "Sinksen"). Op Pinksteren denken we terug aan het Pinksteren van de 1ste eeuw toen de Apostelen de Heilige Geest werden gegeven in het Bijbelboek Handelingen hoofdstuk 2, als mede naar de 2de Pinksteren wanneer YAH terug zal werken met de Israëlieten en hen een nieuw hart geven (Jer 31:31-34). Om die reden werd van het 'Omer (het eerste van het nieuwe rijpe graan) offer (de Messias was de vervulling hiervan bij zijn opstanding), twee broden gemaakt dewelke respectievelijk zowel de Judeeërs als de Israëlieten voorstelde. Joodse traditie zegt dat de 10 geboden op deze dag werden gegeven (de letter van de Thora dus), daarnaast werd op deze dag de Heilige Geest (Geest van de Thora) uitgestort. De apostelen hielden ook deze feestdag lang na de opstanding van de Messias, 1 Kor 16:8 & Handelingen 20:16.

Dat brengt ons dan bij de herfst Hoogdagen, dewelke verhalen over de vervulling van Zijn plan. Leviticus 23:23-25 vertelt over het Feest der Bazuinen wat de wederkomst van Yahsjoea' de Messias voorstelt op aarde. Op 11:15 "En de zevende hemelse boodschapper bazuinde. En er was grote rumoer van donder zeggende: De koninkrijken van deze wereld behoren onze Élohiem toe en Zijn Gezalfde en hij zal eeuwig en eeuwig regeren". In het oude Israël werd een bazuin geblazen om de mensen te waarschuwen voor een oorlog of het zalven van een koning. Yahsjoea' zal de beide vervullen bij zijn wederkomst.

Dan volgt de Verzoendag, wat ons één-zijn met YHWH voorstelt wanneer de Messias terugkeert en een einde maakt aan zonde. Dit is hoogst waarschijnlijk ook de dag van het bruiloftsmaal van het Lam, Op 19:7-9 "Laat ons verblijden en eer geven aan Hem want het huwelijk van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf getooïd. En aan haar werd gegeven fijn linnen, puur en schitterend want het fijne linnen is de rechtvaardigheid van de apart-gezetten. En hij zei tot mij, schrijf; Gezegend zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloftsmaal van het Lam."

Daarna komt Leviticus 23:33-44, het Feest van Loofhutten. Een zeven daags feest, wat de Messiaanse heerschappij ten tijde van het Koninkrijk voorstelt en het rond zijn van Zijn plan. Jes 35:5-6 "Dan zullen de ogen der blinden worden geopend. Dan zullen de lammen springen als een hert en de tong van de stommen zal zingen. Want wateren zullen uitbreken in de wildernis en stromen in de woestijn." Het zal dus een volledige genezing zijn en net daarom genas hij zo vaak op de sjabbath want die stelt de bovengenoemde tijd voor in het millennium van de nabije toekomst. Ook Mic 4:3 "En hij zal richten tussen veel volkeren en zal beslissen voor krachtige natiën die veraf zijn. En zij zullen hun zwaard omvormen tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren." Een tijd van volledige vrede. De Israëlieten woonden in hutten tijdens Loofhutten om de mens aan te tonen dat ons leven maar tijdelijk is. Maar toch is het een tijd van waar feestvieren en YHWH draagt ons zelfs op om ons te verblijden en onder broeders te zijn, om zo een voorsmaakje van Zijn Koninkrijk te krijgen gedurende die 7 dagen. De dag die volgt op Loofhutten wordt *De Laatste Grote Dag* genoemd en stelt voor dat er een groots Witte Troonsoordeel zal plaatsvinden waar iedereen zal geoordeeld worden die ooit heeft geleefd zoals omschreven in Op 20:11-15. Net zoals deze Hoogdag, komt deze net na het Koninkrijk.

Deze Hoogdagen zijn van Yahweh afkomstig, niet de joden (Lev 23:2) en vormen een jaarlijkse herinnering aan Zijn plan met de mensheid. Daarom staat er te lezen in Kol 2:16-17 "*Laat u daarom niet veroordelen (door buitenstaanders) inzake eten, drinken, hoe de Feesten worden gehouden, de nieuwe maan of de sabbatdag, welke een schaduw zijn van de komende dingen.*" De Kolossenzen kwamen uit een heidense regio en werden veroordeeld of verontrust door de omringende buitenstaanders om zich te houden aan heidense tradities van mensen in plaats van aan de door Yahweh ingestelde Hoogdagen die door Paulus werden onderwezen aan hen. Vandaag de dag is er weinig veranderd. Men kan zich afvragen, maakt het écht een verschil? De hele wereld is verzonnen goden achterna gelopen omdat ze de bedoeling van Zijn plan kwijt geraakt zijn. Gen 1:14 zegt "*En Élohiem zei: Laat lichtbronnen zijn voor tekenen en (Hoogdag) seizoenen en voor dagen en jaren.*" Het woordje *moe'diem* betekent letterlijk Hoogdagen. Als het dus belangrijk genoeg was voor de Schepper ÉI, dan is het ook belangrijk genoeg voor Zijn schepping. Joh 4:24 zegt "*Élohiem is Geest, en diegenen die Hem aanbidden, aanbidden in Geest en waarheid.*" Kerstmis en Pasen zijn leugens want de Messias werd niet geboren op 25 december, noch stond hij op op paas-zondag.

De Hoogdagen van Leviticus 23 zijn waarheid en ze vertellen over het schitterende plan dat onze Liefdevolle Schepper heeft voor ons. Door de Hoogdagen van Leviticus 23 is dat plan niet verloren

gegaan gedurende de ongeveer 6000 jaar lang voor al wie op zoek is naar waarheid.

Toets zeker en vast nog meer dit onderwerp en gehoorzaam dan de Almachtige Yahweh van het universum en laat de heidens dagen van Babel en Rome achterwege en vier de beste Hoogdagen die onze Liefdevolle Schepper ooit kon geven aan Zijn kinderen waarvan Hij houdt. Indien je graag het pamfletje "Waarom ben jij geboren?" ontvangt of een gratis cd "True Repentance", schrijf ons dan vandaag nog.

Voor meer studies [www.coyhwh.com](http://www.coyhwh.com)

**Congregation of YHWH PO BOX 832 Carteret, NJ  
07008 USA**